

Herfstwandeling (zaterdag 12 oktober).

Het was een frisse ochtend toen we richting Lummen reden. Eens op de parking zagen we een 30-tal Tuinhierleden verzamelen voor een wandeling richting de Willekensberg. Ook enkele nieuwe leden waren er bij. Door de natte, modderige, holle wegen bereikten we na een afdaling de Schalbroekstraat. Aan nr 153 stonden twee dames ons op te wachten met een lekker cakeje, koffie, water of een echte “boswandeling”. Van een aangename verrassing gesproken. Na deze pauze stapten we over een grachtje en keken opeens uit over de Vijversheiden. Errond gewandeld kwamen we uit langs de Mangelbeek die ons naar de Kleen Meulen leidde. Toeval: de eerste man die we onderweg ernaartoe ontmoetten, bleek Fernand, de eigenaar van de molen te zijn. Hij was zo vriendelijk om ons een half uurtje in zijn nog werkzame molen rond te leiden. Nadien wandelden we verder naar ons startpunt, waar enkelen nog gingen napraten bij een hapje en een drankje. Een zeer geslaagde dag met Tuinhier Koersel. Ga je volgende keer ook mee?

Kleen Meulen: Mangelbeekstraat 56 – 013 521640, open op zaterdagmiddag. (Vooraf telefoneren – leuk voor kinderen!!)

Wil je de wandelroute via RouteYou? Stuur een bericht via WhatsApp naar Etienne Vanhees 0472853099 en we delen het.

Foto's op onze website.

Tuinhier Koersel groeit verder.

Ongelooflijk fier zijn we met dit jaar opnieuw 25 (!) nieuwe leden die zich aangemeld hebben om lid te worden van onze vereniging. Blijf praten over ons bij vrienden en familie. Velen zijn in ons aanbod geïnteresseerd en willen ons leren kennen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!



**Zondag 10 november
9.30 –12 uur
In Brigidahuis Koersel
KOOKLES DOOR
MAURICE SCHREURS**

Kookles : Menu

Voorgerecht: AGNESSORELSOEP.

Hoofdmenu: stoofpotje met ZALM.

Dessert: witte CHOCOLADEMOUSSE met zelfgemaakte advocaat en natuurwafeltjes met chocolade. Hmmmmmm.



AANDACHT: Hernieuwing ledenbijdrage 2025

“LEDEN ZIJN HET HART VAN EEN VERENIGING”

Het lidgeld van Tuinhier Koersel voor 2025

- €29 voor leden die ook het gekleurde maandblad van Tuinhier VZW (Vlaanderen) ontvangen.
 - €19 voor plaatselijke leden (zonder het nationaal maandblad).
- Betaling in orde maken **voor 15 november 2024**, bij voorkeur via overschrijving: BE90 7351 1911 0732 van TuinHier Koersel met mededeling: **LIDGELD 2025, JE LIDNUMMER en NAAM**, of betaling bij een bestuurslid.

We danken je voor het vertrouwen in Tuinhier Koersel.

De tuin in november

In november werkt de tuinier in een landschap dat langzaam in rust valt. De levendige kleuren van de zomer hebben plaatsgemaakt voor de warme tinten van de herfst. En de eerste koude dagen kondigen de komst van de winter aan. Dit is het moment waarop de tuin winterklaar gemaakt moet worden, en het werk heeft een rustig, bijna ritueel karakter.

De dag begint met een frisse ochtendnevel die over het gras hangt. Terwijl je door de tuin loopt, kraakt het blad onder je voeten, een herinnering aan de vergankelijkheid van de seizoenen. De bomen hebben hun laatste bladeren losgelaten en staan nu kaal, silhouetten tegen een grijze lucht. Maar ondanks de kou is er iets vreedzaam aan deze tijd van het jaar.

Je begint met het opruimen van de gevallen bladeren. Met een hark verzamel je de gouden en bruine bladeren in grote hopen. Het is geen gehaaste klus, eerder een meditatieve taak. Terwijl je het blad bij elkaar harkt, ruik je de aarde – vochtig en koud, een belofte van leven dat onder de oppervlakte doorgaat. De bladeren kun je naar de composthoop brengen, waar ze over de komende maanden zullen vergaan tot voeding voor de tuin in de lente.

Het volgende project is het snoeien van struiken en bomen.

Nu de sapstroom is gestopt, is het veilig om de snoeischaar te pakken en dood hout te verwijderen of de vorm van planten te corrigeren. De takken knappen onder je schaar en vallen op de grond. Het is stil in de tuin, op het zachte geluid van je werk na.

Dan is het tijd om de kwetsbare planten te beschermen tegen de naderende vorst. Je pakt de jute en de vliesdoeken erbij en wikkelt voorzichtig de gevoelige struiken in, alsof je ze een warme jas geeft voor de winter. De vaste planten krijgen een dikke laag mulch om hun wortels warm te houden. Het is een kalme, zorgzame handeling – je geeft de planten wat ze nodig hebben om de winter te overleven, in de wetenschap dat ze in het voorjaar weer zullen bloeien.

Er is ook nog wat werk in de moestuin. De laatste winterharde groenten, zoals boerenkool en spruiten, kunnen nog worden geoogst. De bedden die leeg zijn, bedek je met mest of bladeren om de grond vruchtbaar te houden.

Hier en daar steek je nog wat knoflook in de grond; een werkje dat snel gedaan is, maar dat de belofte van een nieuwe oogst met zich meedraagt.

Aan het einde van de dag kijk je tevreden rond. De tuin is opgeruimd, klaar om de kou te trotseren. De natuur trekt zich terug, maar jij weet dat dit niet het einde is. Onder de grond, achter de kale takken en onder de beschermende laag bladeren, bereiden planten zich stilletjes voor op een nieuwe lente. Terwijl de schemering valt en de eerste vorst van de avond glinstert op de bladeren, voel je dat de tuin je dankbaar is voor je zorg. Het werk in november is niet spectaculair, maar het legt de basis voor alles wat komen gaat.

Allerheiligen

Allerheiligen is een dag van herdenking, waarop we stilstaan bij alle heiligen en dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het is een moment om dankbaar te zijn voor hun voorbeeld, hun liefde en hun aanwezigheid in ons leven, zelfs nu ze niet meer fysiek bij ons zijn. Op deze dag worden hun zielen geëerd, en nemen we even de tijd om in stilte en gebed hun nalatenschap te koesteren. Moge hun licht ons blijven inspireren om liefde en goedheid te verspreiden, zoals zij dat hebben gedaan.

